

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς!



Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι μια ημέρα γιορτής για την εκπαίδευση, είναι η δική μας πρωτοχρονιά! Σε αυτό το νέο ξεκίνημα θα ήθελα να καλωσορίσω τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και να ευχηθώ σε όλους υγεία, δύναμη και μια σχολική χρονιά γεμάτη δημιουργία, αισιοδοξία και πρόοδο.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσω τα «πρωτάκια» όλων των βαθμίδων και μαζί με όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να τους διαβεβαιώσω ότι όλη η εκπαιδευτική οικογένεια είμαστε έτοιμοι να τους συνοδεύσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή αγάπη, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στα τόσο σημαντικά και ανεπανάληπτα χρόνια της σχολικής τους ζωής.

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με καλές προοπτικές. Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια, οι υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και όλες οι περιφερειακές δομές της εκπαίδευσης δούλεψαν εντατικά, για να ανταποκριθούν στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες, που εργάστηκαν και εργάζονται ακούραστα όλο αυτό το διάστημα, όμως: Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, τα βιβλία είναι έτοιμα και στη θέση τους. Ξέρουμε ότι όλα δεν είναι ιδανικά, όπως θα θέλαμε, όμως, ξέρουμε επίσης ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και σε αυτό πάντα θα σκοπεύουμε με επιμονή και συστηματική δουλειά.

Επιδίωξή μας είναι η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς να σηματοδοτήσει ένα νέο ταξίδι με καινούριους στόχους, με όραμα για ποιοτικότερη εκπαίδευση, που θα «αγκαλιάζει» ισότιμα όλους ανεξαιρέτα τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Ένα όραμα που μπορούμε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι γονείς να το χτίσουμε από κοινού.... αφήνοντας κατά μέρος τη μιζέρια, τη ρουτίνα και τον πεσιμισμό και επιλέγοντας πρακτικές που κινητοποιούν, αναβαθμίζουν, δίνουν αισιοδοξία, προοπτική και επιτυχία στους ατομικούς και συλλογικούς στόχους μας. Απευθύνομαι, έτσι, σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς με το μήνυμα ΓΙΝΕΤΑΙ, που «δανείζομαι» από τις ομιλίες του συμπατριώτη μας Πήτερ Οικονομίδη¹. Προτείνω η λέξη ΓΙΝΕΤΑΙ, με τη «μαγεία της θετικής σκέψης» που περιέχει να συνοδεύει κάθε σκέψη και ενέργειά μας τη φετινή χρονιά, γιατί πράγματι:

Αγαπητοί μαθητές,

¹Ο Πίτερ Οικονομίδης, Έλληνας τρίτης γενιάς, γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ. Από τους κορυφαίους στον κόσμο σε θέματα διαφήμισης, συμβουλευτικής επιχειρήσεων brand strategy και το branding. Η καμπάνια με τίτλο «Apple: ThinkBig» που έγινε συνώνυμη ενός παγκόσμιου τρόπου σκέψης, είναι δική του. Καμπάνια με πρωταγωνιστές στο θρυλικό πλέον διαφημιστικό σποτ από τον Αϊνστάιν, τη Μαρία Κάλλας, τον Γκάντι, τον Τζον Λένον και τον Τσάρλι Τσάπλιν.

Δέχθηκε με χαρά και θεώρησε πολύ τιμητική την πρότασή μας να φτιάξει ένα μικρό βίντεο για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στερεάς Ελλάδας, αν και βρισκόταν σε ένα μακρινό μέρος του κόσμου, χωρίς καλό δίκτυο. Θα το βρείτε στο σύνδεσμο <https://we.tl/t-0OWc4qgy10>, όπως και άλλα δικά του ενδιαφέροντα βίντεο στο διαδίκτυο. Απαντάμε ότι η τιμή και η χαρά είναι δική μας και είμαστε υπερήφανοι, όταν οι αναγνωρισμένοι και διάσημοι συμπατριώτες μας, θέλουν να «επιστρέψουν» μέρος της επιτυχίας και της εμπειρίας στον τόπο τους. Να δώσουν υγιή πρότυπα, κίνητρα και όραμα τους νέους μας. Ευχαριστούμε κ. Οικονομίδη και ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να σας έχουμε σύντομα δια ζώσης κοντά μας!

ΓΙΝΕΤΑΙ να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να επιστρατεύσουμε τις ανεξάντλητες δημιουργικές δυνάμεις που κρύβουμε,

ΓΙΝΕΤΑΙ να βάλουμε υψηλότερους στόχους και να εργαστούμε επίμονα και μεθοδικά για να τους πετύχουμε,

ΓΙΝΕΤΑΙ να πιστέψουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για πολύ σπουδαιότερα πράγματα και μια αποτυχία ή λάθος δεν μπορεί να σταματήσει τα όνειρα και τα ταλέντα μας!

ΓΙΝΕΤΑΙ στις δύσκολες στιγμές των διλημάτων μας να έχουμε ως οδηγό τα λόγια του Χριστόφορου Κολόμβου: *«Ποτέ δεν θα διασχίσεις τον Ωκεανό, αν δεν έχεις το θάρρος να απομακρυνθείς από την ακτή»!*

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

ΓΙΝΕΤΑΙ να ανεβάσουμε τον πήχη ψηλά στο τόσο δύσκολο, τόσο σύνθετο αλλά και τόσο ξεχωριστό έργο που επιτελούμε,

ΓΙΝΕΤΑΙ να αγκαλιάσουμε με μεγαλύτερη αγάπη και υπομονή τους μαθητές μας, ακόμα και όταν νομίζουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα,

ΓΙΝΕΤΑΙ να διευρύνουμε τους πνευματικούς και επαγγελματικούς μας ορίζοντες,

ΓΙΝΕΤΑΙ να κάνουμε ποιοτικότερο το δημόσιο σχολείο, να δώσουμε κίνητρα και ανοιχτούς ορίζοντες στους μαθητές μας,

ΓΙΝΕΤΑΙ το μέτρο της επαγγελματικής και προσωπικής μας ευθύνης να συνοψίζεται στα λόγια του Ν. Καζαντζάκη, *“Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω»!*

Αγαπητοί γονείς

ΓΙΝΕΤΑΙ να συνδράμουμε με τρόπο εποικοδομητικό το έργο του σχολείου και των εκπαιδευτικών,

ΓΙΝΕΤΑΙ να προσθέσουμε το δικό μας κεφάλαιο γνώσης και κοινωνικής εμπειρίας στην προσπάθεια του σχολείου,

ΓΙΝΕΤΑΙ να αφιερώσουμε περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο στα παιδιά μας,

ΓΙΝΕΤΑΙ να γίνουμε καλύτεροι γονείς, να δώσουμε φτερά και όραμα στα παιδιά μας, γιατί συμβαίνει πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του, να υπάρχει ένας ενήλικας που πίστεψε πρώτα σ’ αυτό!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ. ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ. Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι !!!

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Δρ Ελένη Μπενιάτα